

Kom dwalen en laat je verrassen door verhalen over leven op de grens!

Je kunt de verhalen vanaf 29 mei beluisteren.

Kijk voor meer informatie op:

www.cultuurinvenlo.nl/wijkzone2

www.facebook.com/wijkzone2

De feestelijke start is op zaterdag 29 en zondag 30 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Naomi ontvangt je dan graag met een kopje koffie op het veldje tegenover Kaldenkerkerweg 111-A (Sigarenmagazijn R. Mertens). Kom gezellig langs! Aanmelden is niet nodig, maar houd ter plekke wel alle geldende coronamaatregelen in acht.

Credits

Concept en uitvoering: Naomi Steijger

Coaching: Saartje Hoogland

Muziekcompositie: Timo Tembuysen

Eindmixage: Arno Peeters

Montage-coaching: Marte Boneschansker

Productie: Maartje Königs-Austen

Met dank aan: Lisa-Betje Weiss, bewoners van Venlo,

Cultuurimpuls Venlo, Het Laagland en VIA ZUID

WijkZone is een sociaal-artistiek project van Het Laagland en VIA ZUID dat door Limburg reist. Doel is om 'de wijk' tot een broed- en ontmoetingsplaats te maken waarbij jonge theatermakers de verbinding aangaan met wijkbewoners en hun leefomgeving. Deze tweede editie vindt plaats in samenwerking met Cultuurimpuls Venlo.



WIJKZONE #2

HEEM

ONTMOETINGEN OP EEN GRENSBERG



VANAF 29 MEI 2021

AUDIOPORTRETEN VAN BEWONERS AAN
DE KALDENKERKERWEG IN VENLO

Laat je verrassen door verhalen over leven op de grens

HEEM, ONTMOETINGEN OP EEN GRENSBERG

Voor WijkZone #2 ging theater- en documentairemaker Naomi Steijger op zoek naar verhalen van bewoners aan de Kaldenkerkerweg in Venlo. Deze eeuwenoude, heuvelachtige verbindingsweg tussen Nederland en Duitsland was vroeger een belangrijke handelsroute. Sinds 2012 is de aansluiting met de snelweg afgesneden en rijdt het drukke verkeer om 'de grensberg' heen. Het gebied is nu alleen nog te bereiken via een kleine, bijna onzichtbare, afslag. Zo is een soort luwte ontstaan aan de rand van Venlo. Een stukje niemandsland vol verborgen verhalen.



Naomi (foto) raakte gefascineerd door de grensberg. Het is een plek waar veel verschillende mensen wonen. Ze sprak onder andere met bewoners van het woonwagenkamp, gastarbeiders in klooster Bethanië en met de eigenaar van het bijna honderd jaar oude grenswinkeltje. Ze voerde gesprekken over leven op de grens. Over altijd een koffer hebben klaarstaan om te vertrekken. Over levenslust en veerkracht in moeilijke situaties. En over het zoeken naar een nieuw begin.

'De grensweg ligt erbij als een gerimpeld gezicht van iemand met heel veel levenservaring. In alle scheuren van de weg ligt wel een verhaal verborgen.'



MENSEN GEVEN VEEL

1. Tegenover tabakswinkel, Kaldenkerkerweg 111-A

VAL NIET OM, VAL GEWOON NIET OM

2. Toppelzone

JE MOET ALTIJD EEN KOFFERTJE HEBBEN

3. Woonwagenkamp

HIER EVEN GEWEEST ZIJN IS GENOEG

4. Piet

SOMETIMES THE LIFE GIVES CHALLENGES, YOU KNOW. FOR THE CHALLENGERS

5. Bethanië

Luister je mee?

Van de verhalen maakte Naomi audioportretten. Deze zijn vanaf 29 mei 2021 te downloaden op je smartphone middels QR-codes op stoeptegels nabij de Kaldenkerkerweg (zie kaartje voor alle locaties). Wandel over de grensberg met de verhalen van bewoners in je oren! Naomi neemt je mee tussen de verhalen en locaties.

Vergeet niet een koptelefoon of oortjes mee te nemen die je kunt aansluiten op je eigen smartphone.